

Lieve Opa.

Wat is Uw Yammeman toch blij.  
Nee Opa weer verjaart.  
Ik heb al heus in hele tijd.  
Voor bloemetjes gespaard;

Uoe vindt U wel dit fijne boeket?  
Daar houdt U toch wel van?  
Leus mien, of ik mijn Opa lief.  
Ook nog wat wenssen kan.

Geluk, ja ja, dat hoort er bij.  
Genondheid dat is twee,  
Ueg Opa bent U over Yammeman  
om wel twee.

Uw klein kind.  
Yandje.